

MARISTENENMISSIES

« Ik kan geen kind zien zonder hem te vertellen hoeveel God van hem houdt. »
St Marcellinus Champagnat

EDITORIAAL

EEN MAATSCHAPPIJPROJECT

Wij zitten in de post – Corona periode, of toch bijna. Nu gaat het erom een samenleving op te bouwen die respect voor de natuur en de mens waarborgt en die zichzelf in vraag wil stellen om te bepalen wat essentieel is en wat niet.

Elkeen krijgt te maken met één enkele vraag: wat is de wereld waarin ik wil leven?

Dit is een fundamentele vraag die zal bepalen welke antwoorden moeten gegeven worden, zowel op politiek, economisch als op persoonlijk vlak. Het zal veel energie en vastberadenheid vergen om deze nieuwe benadering in onze maatschappij ingang te doen vinden.

Wij zijn sociale wezens die elkaar "in het echt" willen zien en ontmoeten. Dat blijkt uit al de verschillende bijeenkomsten die ons op dit moment overdreven en roekeloos lijken, maar die in werkelijkheid typerend zijn voor de natuur van de mens: zichzelf zien, zichzelf aanraken, zichzelf voelen. Het is een beetje een stammeninstinct, maar dan wel één dat in de ander iemand ziet die op mij lijkt en in wie ik mezelf herken.

Het is dat wat ons mensen in staat stelt om ons naar het andere uiteinde van de planeet te reppen om daar hulp te bieden aan bevolkingsgroepen die zwaar getroffen zijn door allerlei rampen. Het ligt daarom in onze aard om solidair te zijn met degenen die verpletterd worden door eender welke omstandigheid die hen in gevaar brengt.

Broeder Roberto Di Troia (fms)

Juni, in de kleuren van de maristen



6 juni, feestdag van de Heilige Marcellinus Champagnat. Heilig verklaard door de kerk op 19 april 1999, is en blijft hij de bezieler van onze missie met kinderen en jongeren op de 5 continenten. In zijn voetsporen hebben jonge mensen, volwassenen en zelfs gezinnen hem "geadopteerd" om hun dagelijks leven te leiden dankzij de spiritualiteit die hij inspireerde om het evangelie na te leven. Marcellinus Champagnat, een man die wist hoe hij zich moest "houden" aan de realiteit en aan de eisen van zijn tijd.

De kleur van de Maristen is deze van dienstbaarheid, nabijheid en vrijgevigheid. Marist zijn betekent een opleiding waarborgen die zowel de persoon als ons gemeenschappelijke huis, onze planeet, respecteert.

Bonne fête de Saint Marcellin Champagnat

www.marist-en-mission.com

et notre page Facebook :

[Maristes en mission](https://www.facebook.com/Maristes-en-mission)

Onze Champagnat feesten



EEN ANDER FEEST MAAR IN DEZELFDE GEEST

Traditioneel worden begin juni verschillende feesten georganiseerd ter ere van de heilige Marcellinus Champagnat, oprichter van de Broeders Maristen. Een 19e-eeuwse heilige, maar wel goed verankerd in onze tijd. Deze feesten worden georganiseerd in alle continenten en dus ook in België in de verschillende regio's waar de Maristen aanwezig zijn.

Omwille van de gezondheidssituatie en de door de overheid opgelegde beperkingen was het dit jaar niet mogelijk zijn om deze festiviteiten optimaal te organiseren via samenkomsten. Daarom werd gekozen voor vernieuwing en werd besloten om op 5 juni jongstleden een feest voor te stellen via de sociale netwerken.

Elk jaar koppelen we feest en solidariteit aan elkaar en elke keer wordt een project in de verf gezet. Door de voorstelling en verkoop van objecten helpen we dit project te financieren. Deze traditie houden we ook dit jaar in stand, echter alleen door middel van fondsenwerving en we doen dit graag via deze nieuwsbrief "Maristen op Missie".

Dit jaar stellen wij het Maristenproject in Moinesti in Roemenië voor.



Het project Moinesti (Roemenië)

Het gaat hier over een gemeenschap binnen het Maristennetwerk genaamd "LaValla200". Het zijn in feite verschillende gemeenschappen die bestaan uit broeders en leken. Zij zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk en zijn multicultureel en internationaal. Ze worden voor een langere periode (3 of 6 jaar) op zending gestuurd naar plaatsen die een reële nood hebben aan onderwijs of

toegang tot een menswaardig bestaan.

Beschrijving van het project

Moinesti is een kleine stad in Moldavië ten noorden van de hoofdstad Boekarest. Het was eerst nodig om de taal te leren en er dienden ook verschillende officiële démarches ondernomen te worden om het educatief werk te kunnen aanvangen.

We hebben een huurpand gevonden. Na de renovatie in functie van de behoeften werd een opvang geopend voor kinderen en jongeren. Ze komen 's middags en worden geholpen met hun huiswerk en het versterken van hun leerprestaties. Er zijn ook meer leuke activiteiten en creatieve workshops zoals theater, knutselen, ...





Welk concreet gebaar voor dit project?

Het centrum voorziet voorlopig een volledige maaltijd voor 3 kinderen (in tijden van pandemie wanneer er minder kinderen zijn). De dagelijkse kostprijs is € 10 per dag.

De kinderen beschikken niet over een computer of een internetverbinding. Ze maken momenteel gebruik van de persoonlijke computers van de broeders en de directrice van het Centrum. Hun wens zou zijn om de aankoop van 2 computers te kunnen financieren en die daarna ter beschikking te stellen van de jongeren.

Een oproep vanuit Goma (Democratische Republiek Congo)

Wij hebben een oproep gekregen vanuit Congo (RDC) van een religieuze congregatie (De Zusters van de Heilige Familie van Helmet). De uitbarsting van de Nyragongo-vulkaan heeft voor paniek gezorgd in de stad Goma. Er is veel schade aangericht, niet alleen door de lava maar ook door aardbevingen. De zusters beheren in Goma 5 scholen, een ziekenhuiscentrum en een vormingshuis voor hen zelf. Deze zijn allen gelegen in de wijken waar de meeste schade is aangericht en ze hebben hulp nodig om de door deze ramp getroffen bevolking zelf te kunnen blijven dienen.



Goma geëvacueerd in
noodsituatie

Wij stellen U een rekeningnummer voor met vrijstelling van belasting vanaf 40 € : :

Kontinenten VZW
Potteriery, 72 - 8000 BRUGGE
Rekeningnummer : BE66 7380 3734 71 43 - Mededeling : SOS Heilige Familie Goma

Bedankt

DRUKWERK - TIJDSCHRIFT

Verantwoordelijke uitgever : Br. Roberto DI TROIA
62, Rue Joseph Desmet - B-1332 Genval
Tél. : 02/652 18 96
oeuvre.missionnaire.mariste@gmail.com
C.C.P. IBAN BE58 0000 0561 4579
BIC. BPOTBEB1
KLEIN APOSTEL VAN MARIA - 1332 GENVAL



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

N° D'AGREMENT
P701041

MARIA MIDDELARES EN MISSIES

Bureau de dépôt : WAVRE MASSPOST

Driemaandelijks tijdschrift
N° 183 April—Mei—Juni 2021



Deze Missiebrief is uitgegeven door de
Broeders Maristen van België.

Rue J. Desmet, 62
1332 Genval - Belgique
Verlangt u meer te weten over de hele
werkelijkheid van de maristenwereld bezoek
dans de Web site van het Institut :

www.champagnat.org

Verlangt u een digitale versie te ontvangen
van dez missiebrief wendt u dan naar
onderstaand adres:

oeuvre.missionnaire.mariste@gmail.com

Verschillende manieren om hulp te bieden aan de maristen in de wereld :

Verlangt u op een materiële manier de maristen
projecten te helpen dans kunt u:

- * Bijgevoegd **overschrijvingsformulier** invullen en
eventueel het project van uw keuze aanduiden. Dank !
- * Per **permanent order**: u kunt aan uw bank vragen om
regelmatig een som over te schrijven volgens uw eigen
keuze,
- * Of per **legaat** langs uw testament.

* **C.C.P. IBAN BE58 0000 0561 4579**

* **BIC BPOTBEB1**

* **KLEINE APOSTEL VAN MARIA - 1332 GENVAL**