

Driemaandelijks Tijdschrift



MARISTENINMISSIES



MARIA MIDDELARES EN MISSIES

DE BROEDERS MARISTEN

Linthoutstraat, 91

B - 1030 Brussel

Oktober	November	December
- 2020 -		
46 ^e année - N° 181		

Dank betuigingen

Wij zijn verheugd echo's te ontvangen van de hulp die gegeven werd dank zij al uw giften aan het Maristen Solidariteitsfonds dat gespijzigd wordt door de Broeders en de weldoeners :



“ Goede dag ! Ik groet u! Ik vraag u mijn dank te aanvaarden, want dank zij u kon ik mijn cursus volgen over de koffie. Ik hoop nu om werk te vinden. Ik dank u! Ik dank nog Mama Claire

Ausloos en Mama Jacqueline Ausloos (nvr: Stichters van de associatie “Appel en Papaya”).

Ik dank ook de Heer God. Veel dank ! Moge God u leiden en overvloedig zegenen. Ik blijf een kind van de “ Appel en Papaya”. Ik bewaar mijn certificaat voor de koffie. (Yvette Munezero.)



**AAN U ALLEN,
DIE DOOR UW GIFTEN HEBBEN
MEEGEWERKT AAN DE VEILIGHEID
VAN DUIZENDE KINDEREN EN
JONGEREN IN DE MARISTEN-MISSIES...**

DANK !

**EN WIJ WENSEN U EEN VROLIJKE
KERST**

EN EEN GELUKKIG JAAR 2021 !



Uitnodiging

Wij zijn in een tijd van onzekerheid, ook van beperking van onze persoonlijke en sociale vrijheden. Wij nodigen u echt uit te geloven in betere tijden. Daarvoor heeft de politieke macht strakke grenzen opgelegd. Wij blijven waakzaam en blijven de meest zwakkeren beschermen.

Maar als u over internet beschikt, bezoek dan onze Web-site en Facebook.



<http://www.marist-en-mission.com>

3. Een dringende oproep uit Vietnam

Overstroming alarm

Een oproep die ons gedaan werd eind oktober door de Broeders Maristen van ons noviciaat te Sri Lanka. Dit internationaal vormingshuis onthaalt jongens in vorming met het doel Broeder Marist te willen worden.



Zoals u weet, leef ik hier in Sri Lanka, met 6 jonge Vietnamese Broeders uit Midden-Viëtnam.

Sinds enkele dagen ontvangen we berichten over nieuwe overstromingen in hun dorpen. Historische

overstromingen, zonder gelijke in mensen heugenis. Alle families van onze jongens zijn getroffen. Hun huizen staan tot 3 à 4 meter onder water. De dorpen en steden zijn uitgestrekte meren geworden. Een van hen hier, Br. Long, is in contact met een groep jongeren die zich inzetten om de mensen te helpen rondom hen. Zij brengen eten en kleren aan ... en alle soorten hulp. Deze groep jongeren is aan de oorsprong van zijn eigen broederroeping en ook andere roepingen met hun concrete inzet.

In verbondenheid met deze groep denken zij eraan een hulpfonds op te richten met een

Bank rekening. Br. Long kent heel goed die groep en hij verzekert ons dat al dat geld zal gebruikt worden om te helpen.

Ik nodig u uit deze getroffen mensen in uw gedachten te houden en in alle eerlijkheid, indien mogelijk, ons te helpen.

Frère Réal Sauvageau, fms



Editoriaal

2020, EEN JAAR IN ONS

GEHEUGEN GEPRINT

Op het moment dat dit nieuwe nummer van "Maristen in Missies" uitkomt, is de onzekerheid het gevoel dat ons steeds is geïmpreint deze laatste maanden.

Zelfs als alle indicatoren op groen stonden op een zeker moment, liet men ons goed aanvoelen dat alles kon omslaan op een minder prettig scenario. En wij bevinden ons in een zeer ongemakkelijke en weinig vreugdevolle situatie. Er is zeker een gezondheidscrisis maar ook al de crisissen die dit virus heeft teweeggebracht: sociale crisis, economische crisis, werkgelegenheids crisis, dreigende faillissementen in volgorde...

En toch, zijn wij allen uitgenodigd onze blikken op onze toekomst te richten. Wij stellen nu al vast dat de toekomst niet dezelfde zal zijn als voor covid-19. Het leven in de vorige periode was een toeloze koers naar consumptie zonder grenzen bij een groot deel van

onze westerse bevolking. Men dacht vooral meer in termen van recht dan in termen van plicht.

De planeet was een dorp geworden omdat de wereld van het vliegwezen verplaatsingen toestonden van het ene continent naar het andere aan prijzen die de realiteit van de bewezen dienst niet voorstegen. Vandaag worden wij geconfronteerd om ons op een meer virtuele manier te ontmoeten maar terzelfder tijd ook op een meer regelmatige en volgehouden manier.

Vele personen hebben elkaar als attentievolle burens ontdekt in hun nood in een dagelijkse solidariteit op vele plaatsen zo dichtbij.



Ja, waarschijnlijk zal de mensheid er groter uitkomen als ze er echt de nodige middelen voor neemt. Dit zijn beslissingen die te nemen zijn op alle niveaus : politiek, economisch maar ook op niveau van de Kerken als gelovigen. De referentie naar een spiritualiteit zal dus een uitdaging zijn voor ieder en elkeen.

Mijn leven is mijn leven maar op welke basis zal ik het bouwen ?

Welke prioriteiten wil ik plaatsen ?

sen ?

Wat is mijn kijk op de andere, hij die niet is zoals ik ?

Broeder Roberto Di Troia, fms

Hun oneerlijke kinderverwekkers handhaven de Huizen van Barmhartigheid als vredeshaarden waar die kinderen een soort familie vinden.

“Mji wa Hurima” Stad van Barmhartigheid is een Huis waar kinderen van geestelijk gestoorde moeders, of achtergelaten kinderen worden opgevangen, soms samen met moeders wiens kindje door familieleden weggenomen zijn, ... WANT ZIJ WERDEN DOOR NIEMAND GEKOZEN, DOOR NIEMAND GEWILD.

Een mooi kind, een mooi meisje, een lieve bengel, zal steeds een koper vinden of een slechte gestoorde moeder ! En dat alles heeft ook voor ons een kostprijs. Vrijwilligerswerk alleen volstaat niet... onderwijzen, opvoeden kost geld.

Onder beschermingschap.

Kinderen geboren uit psychisch onstabiele moeders en zo kwetsbaar blijven niet te min kinderen. Spelen is hun beroep, hun voornaamste bezigheid... hun geliefkoosde bezigheid. En een bescherming aanbieden, een vrolijke en educatieve bescherming een ware troef – voor hen – voor ons. Iedereen wint erbij, bij elke poging. “ Ware veldslagen worden voorbereid en gewonnen op de speelvelden ! ” zei Wellington na Waterloo. De volwassene van morgen, is de speler van vandaag. Grote dank aan een autoriteit die me zei : “ Maar je bent een Don Bosco ! ?” De spontane glimlach, de vreugdekreet en het geluk van mijn jongeren en van hun moeders als verwonderde toeschouwers, verheugt mij telkens. Dat is voor mij reeds het honderdvoud en de beloning voor het compliment van die autoriteit. Laat mij toe u gerust te stellen: uw euro, als een graankorrel zal 30 tot 60-voud voortbrengen.

Wij mogen ons de luxe niet veroorloven ook maar 1 euro te verspillen. Ons project is op weg, het moet vooruit gaan. Uw gebaar zal ons toelaten onze eerste noden te ondersteunen, aan het onderwijs en de opvoeding. Het zal een bemoediging zijn voor onze medewerkers, zonder wie dit werk van Barmhartigheid niet kan bestaan. Neem deel aan opvoeding van deze verstoten baby's, kinderen, jonge meisjes en jongens. Oprechte dank !

Frère Marino Primiceri, fms

Steun dit project in Tanzania en profiteer van de 60% belastingvrijstelling in België door uw gift te storten op de rekening van Proma: BE71 0000 1733 1169, met de mededeling "2020/77 - Maristenonderwijsmissies".

capaciteit van de mensheid om elke persoon en vooral de kleinen de uitgestotenen te onthalen, te begeleiden en op te voeden.

Het volgende artikel over de missie van de Broeder Marino Primiceri in Tanzania, geeft een mooie verklaring aan deze dienstverlening, met het doel deze kwetsbare volkeren vooruit te helpen. Het is langs deze weg dat men een betere waardigheid kan geven aan de mensheid.

3. Een missie in Tanzania

KINDEREN VAN GEKKEN, KINDEREN VAN VERKRACHTING

Na een broeder onderwijzer's loopbaan in de RDC (Kongo) en een hulp in de vluchtelingen kampen na de genocide van 1994 te Goma, heb ik me daar ingezet om kinderen en jongeren van de stad Goma en geprobeerd hen terug te brengen bij hun families, of op de weg van de school of op de rechte levens weg.



Clara, Mika, Mariamu, Veda, Festina, en Dridri ... tussen zoveel anderen, zijn kinderen van de gekken. "Allen zijn welkom bij ons in de Cité van de Barmhartigheid. Je bent hier thuis je zult hier een moeder, een vader vinden... een papa, een mama, een broeder (Marist), zusters en vrienden, metgezellen."

Op vele plaatsen in bovenwoestijns-Afrika wandelen vele geesteszieken vrij rond en vallen voorbijgangers aan of verblijden hen.

Op het eind van de dag, bij het vallen van de nacht, komen ze naderbij om wat te eten of voor wat warmte en licht bij een vuurhaard, zij aanvaardden geweld en onrecht te ondergaan. De nachtwacht en in andere oorden de soldaten op tournee bevredigen hun lusten op de onschuldige slachtoffers... kinderen worden geboren.



NEUWE SAMENWERKINGEN

Sinds enige tijd zijn we een samenwerking begonnen met twee organisaties die hetzelfde doel nastreven als de Maristen: hulp aan de opvoeding, de begeleiding van personen in zwakke situatie en antwoorden op dringende situaties.

1. De Orde van Saint Lazare van Jeruzalem



De Orde van Saint Lazare van Jeruzalem is een hospitaal orde gesticht in de 12^{de} eeuw te Jeruzalem. Bij het begin om melaatse pelgrims te onthalen. Maar laten we ze liever zichzelf voorstellen:

De Orde van Saint Lazare is een broederschap van christen gelovigen die tegenover Onze Heer Jezus Christus beloven zich in te zetten voor de naaste. De 3 pijlers van de Orde zijn de naastenliefde, de spiritualiteit en de traditie.

Instituut van de katholieke Kerk, bezit de Orde van Saint Lazare een statuut van privé associatie van gelovigen met nationaal recht toegekend door de Tsjechische bisschoppen Conferentie

NAASTENLIEFDE

De voornaamste bestaansreden van de Orde van Saint Lazare en van haar leden is de hulp aan armen, aan zieken, aan hulplozen en aan allen die niet bekwaam zijn voor zichzelf te zorgen. Dat is de prioriteit van haar leden en alles wordt gedaan om de Orde in één band te verenigen rond dit objectief (doel).

SPIRITUALITEIT

De leden van de Orde van Saint Lazare werken aan de eenheid van de Christenen. Zij bidden samen, zij werken samen, handelen samen en communiceren samen in die christelijke familiegeest die hen lief is.

TRADITIE

De Orde van Saint Lazare is een van de oudste ridderlijke instituten van de christelijke wereld. Haar leden respecteren haar verleden en passen zich aan, aan het leven en aan de middelen van de 21^{ste} eeuw. Het is met het verleden dat men de toekomst opbouwt.

Vandaag, verzamelt de Orde van Saint Lazare leden van verschillend nationaliteiten, van oorsprongen en verschillende christelijke kerken. Zij hebben allen een gemeenschappelijk doel : dit van de naaste te willen helpen in het respect van de Christelijke waarden en van het ridderschap.

Dit vertaalt zich door :

- Met mededogen de hand te reiken naar hen die onze hulp nodig hebben ;
- Onze geesten te openen naar realiteit van de wereld die ons omringt ;
- Zich op elk ogenblik gedragen als ware en nederige christenen ;
- Handelen als modelburgers van de sociëteit waarin ze leven ;
- Dienen zonder persoonlijke ambitie ten dienste van de meest hulplozen van deze wereld.

Extrait du site : <http://www.orderofsaintlazarus.be>



2. Encycliek : "Fratelli Tutti"

Paus Franciscus heeft een nieuwe encycliek geschreven : " Fratelli tutti" (Allen Broeders), die een uitspraak is van de Heilige Franciscus van Assisi. Het is een encycliek gewijd aan de broederlijkheid en aan de sociale vriendschap. Jezus zelf benadrukt de universele broederlijkheid (Mt 23,8).

De oproep tot universele broederlijkheid houdt openheid

in :

Pape François

FRATELLI TUTTI

Encyclique



Préface de M.R. Justin Welby primat de l'Église anglicane et du Père Nicolas Buttet

Het menselijk wezen bereikt zijn volheid door zich aan anderen te geven, de liefde eist een grotere capaciteit om de andere te onthalen over de grenzen heen, de liefde die zich over de grenzen uitstrekt heeft als fundament "de sociale vriendschap" .

Hoe daartoe komen ?

⇒ Door te denken en te handelen in termen van gemeenschap,

⇒ Door te strijden tegen de structurele oorzaken van de armoede en de ongelijkheid,

⇒ Door een Staat van aanwezigheid en activiteit, die investeert ten voordele van kwetsbare personen,

⇒ Door te voorzien dat niemand wordt uitgesloten,

⇒ Door een duurzame vrede te zoeken vanuit een globale ethiek van solidariteit en dienstbaarheid.

Bij het lezen van deze encycliek stellen wij vast dat de Maristen er helemaal bijhoren in al hun missies. Wij geloven in deze



Het programma helpt de families die komen uit extreem benadeelde gemeenschappen, met een speciale attentie voor de kinderen.

Ons programma neemt de verantwoordelijkheid op zich van een centrum voor baby's en heel kleine kinderen, een kinderkribbe en een kleuterschool, de dagelijkse soep en een leerprogramma voor volwassenen.

“De Werelddag van de voeding” is een internationale dag die jaarlijks in de wereld wordt gevierd op 16 oktober, stichtingsdatum van de Organisatie van de Verenigde Staten voor de voeding en de landbouw.

“ Marist Mercy Care” houdt ook deze dag in ere met een eigen viering. Sinds het begin van de stichting hebben we al meer dan één miljoen maaltijden geserveerd aan kinderen en aan arme en kwetsbare volwassenen in de vallei van Sundays River, in Oost-Cap, in Zuid-Afrika. Een voorname mijlpaal die we in dankbaarheid vieren met al onze supporters en aanhangers.

In die 14 jaar, hebben we hoop en geluk gegeven aan arme en kwetsbare gemeenschappen. Wij hebben meer dan 20 230 kinderen opgevoed, en 2 760 arme volwassenen, verzorgden 800 zieke patiënten en stervenden en meer dan 282 450 maaltijden geserveerd gedurende de lockdown van Covid-19.

Terwijl de oogsttijd van de vruchten hier in de vallei uitblijft, is de werkloosheid de hoogte in gegaan en de moeilijkheden nemen de bovenhand. Wij doen verder om hogere toppen te bereiken en wij danken oprecht allen die onze “missie” mogelijk maken.



2. Proma



PROMA is een onafhankelijke Belgische organisatie van hulp aan ontwikkeling. Wij ondersteunen de “micro projecten” van de plaatselijke gemeenschappen in het domein van **onderwijs en vorming** in **Afrika** in **Latijns Amerika** en in **Azië**. Onze benadering heeft drie luiken :

Site : <http://promavzw.be> -

Nieuw : Belastingvrijstelling

Dankzij de samenwerking met Proma , uw donaties ten gunste van de educatieve projecten van de Maristen gestort op Proma's rekening, profiteren van fiscale aftrekbaarheid. In 2020 is het belastingvoordeel zelfs 60%, in plaats van 45% in de voorgaande jaren. Dus, als je €100 stort, wordt het eigenlijk 40 euro kosten en 60 € zal dus worden afgetrokken van uw belastingen.

Proma-rekening: **BE71 0000 1733 1169**

OPGELET : vergeet niet de mededeling in te dienen:

2020/77 – Missies Maristenonderwijs.

Donaties met deze mededeling zullen uitsluitend worden gereserveerd voor de financiering van projecten Maristenonderwijs: in Tanzania, DRC, Syrië, Libanon, Vietnam ...



September 2020

Een zomer en een bijna voortdurende openheid

Als we de voorbije weken van deze Covid-19-crisis bekijken stellen we vast dat we vele mensen hebben kunnen helpen. De coronamaatregelen verplichtten ons veel handtekeningen bijhouden bij de inkom alsook ereverklaringen, koorts optekenen, telefoonnummers opschrijven als er een is, enz... Bijna 400 personen hebben hulp gevraagd en gekregen, een gezondheidsconsultatie, een raad.

Een geslaagde Omar



Omar was een van de eerste vluchtelingen door het Maristen onthaald in CIAO Syracuse. Pas aangekomen over zee, werd hij onthaald in een van de appartementen voor vluchtelingen.

Vorig jaar was een delegatie van de Universiteit van Massachusetts die met ons contact nam omdat ze sterk

getroffen waren door de levenservaring en het levensverhaal van Omar. Deze Universiteit stelde hem een studiebeurs ter beschikking. Maar alles moest snel gaan. Omar had een maturiteitsexamen nodig voor zijn inschrijving. Uit eindelijk heeft hij dit diploma bekomen en slaagde hij zijn studies van meetkundige (landmeter) door de twee laatste jaren in één jaar

af te werken. Daarna moest hij nog Engels studeren. Daar bovenop werkte hij ter zelfde tijd. Toch slaagde Omar ook daarin. Maar nu door deze Corona neemt het uitzicht op dit mooi avontuur een meer chaotische wending... maar wij blijven vertrouwen op de Maristensolidariteit in deze wereld. .

De zomercampen

In de pandemiecontext was het niet gemakkelijk om hier zomercampen te organiseren. Maar in plaats van de kinderen en de jongeren op te sluiten zijn we erin geslaagd een plaats te vinden hier dicht bij ons centrum. Gedurende 4 weken konden de jongeren van de verschillende groepen genieten van spelen, animaties, kunstwerkatieliers ... We mochten genieten van de animatie van de Scouts van Syracuse die zich spontaan ter onzer beschikking stelden omdat ook zij vroeger van ons Centrum CIAO al eens mochten genieten.



Ricky, Rosa, Nina, Giorgio et Kike



1. Meer dan één miljoen maaltijden

De Plaats van de Barmhartigheid en van de Hoop” is een samenwerking tussen de Broeders Maristen, de Zusters van de Barmhartigheid en de Leken van de vallei van Sundays River, Addo, Eastern Cape, Zuid-Afrika.